



Bunkergevoel

Men neme een Amsterdamse woningbouwvereniging die jou weg wil hebben omdat je in onderhuur zit. Men voegt daaraan toe een gestoorde buurvrouw die elke vijf minuten gillend op de muren bonkt en voor je het weet koop je een nieuwbouwwoning in Amersfoort Noord.

Dat de tuin verwilderd was, de muren een verfje konden gebruiken en de badkamer eruitzag alsof de vorige bewoners er gebarbecued hadden, namen we voor lief. Of we zeker wisten dat we ons wilden laten opsluiten in een Vinexwijk, vroegen onze hoofdstedelijke vrienden? Zo'n bunker was volgens hen met de beste wil van de wereld niet gezellig te krijgen. Goed, misschien wilden we eigenlijk geen nieuwbouw en was dit pas het tweede huis dat we zagen, maar het was legaal en de burenen leken in orde, dus kochten we het. Een tijdje later stond er weer een huis te koop in onze straat. Mijn man was net vertrokken voor een wielervedstrijd in de motregen, toen een moeder van school belde. Of haar man langs mocht komen. Zij had haar oog laten vallen op het huis, maar hij vond het te donker. Hij kreeg er een 'bunkergevoel' van.

Omdat wij ondertussen erg tevreden waren met onze aankoop en je in bijzijn van een makelaar de dingen inderdaad niet in het juiste licht ziet, stak ik wat kaarsjes aan en stelde me tien minuten later voor aan de man met het bunkergevoel.

Ik gaf een rondleiding door ons huis en installeerde hem daarna op de bank met een glaasje wijn. Net toen ik hoog op gaf van de burenen - wat in verkapte termen gedeeltelijk eigenlof was, maar minstens zo belangrijk als de lichtinval of de staat van de kozijnen - kwam mijn man binnen.

Hij zag zijn vrouw met een hem onbekende potentiële buurman op de bank, in combinatie met wijn en sfeerlicht. De buurman zag echter ook zijn potentiële buurman en vroeg zich af in wat voor gekkenhuis hij was beland.

Mijn man zat onder de modder en om het parket niet te bevuilden had hij zich voor het gemak maar vast uitgekleeft in de auto.

Als je je buurman voor het eerst in onderbroek treft terwijl je op zijn bank zit in gezelschap van zijn vrouw, kan dat een probleem geven. In dit geval verjaagde 't het bunkergevoel. Twee dagen later deden ze een bod en was het huis van hun.